



kinderdichtjes

voor Fay

Fred van Rijn

Inhoudsopgave

kinderdichtjes	1
fay aimée	2
beren	3
berend botje	3
berend botje (2)	3
bril	4
dierentuin	4
dikkertje dap	4
eten	5
grote mensen	5
hoogtevrees.....	5
kabouter	6
kikker	6
kleintje	6
kruipen	7
leren	7
mama	7
oh oh.....	8
olifant.....	8
oma en opa.....	8
opa	9
speeltuin	9
thuis	9
uil.....	10
slak.....	10
vies.....	11

vlinder	11
weltesten	12

kinderdichtjes

Je moet wat als kersverse grootvader. Van het ene op het ander moment verander je in de ogen van je kinderen van een ouwe zeikerd in een lieve opa die mooi kan oppassen. Nou ja, het is niet anders. Dat kost overigens weinig moeite, want wie eenmaal een blik in die peilloze kijkertjes heeft mogen werpen en haar handjes om zijn nek heeft gevoeld, is voorgoed gesmolten.

Ik als opa kan niet zo veel meer doen dan er voor haar zijn en gedichtjes schrijven. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb geprobeerd het leven door haar ogen te bekijken. Dat levert een frisse blik op, op een wereld die nieuw en onbekend is, vol met nog voornamelijk prettige verrassingen. Een aardbol die het waard is om ontdekt te worden. Een leven dat genoten kan worden, vol schoonheid, liefde en passie.

Zoetermeer, juli 2015

fay aimée

ze heet fay pap
fay aimée
en ik weet mij terstond
in een volgende generatie

ze heet fay pap
fay aimée
en inderdaad
ze is om van te houden
te knuffelen
mijn hart vasthouden
voor een grote boze wereld
die in één klap
veel groter en nog bozer lijkt
dan zij al leek

ze heet fay pap
fay aimée
zorg goed voor haar jongen

beren

ik zag twee beren broodjes smeren
oh het was een wonder
mwah dat kan mijn vader ook
dat is dus niet bijzonder

berend botje

berend botje die ging varen
de weg was recht en de weg was krom
dan is het ver hoor naar zuid-laren
ik keerde dan meteen weerom

berend botje (2)

één twee drie vier vijf zes zeven
waar is berend nou gebleven
hij is niet hier en hij is niet daar
dat is inderdaad wel raar

bril

opa draagt een bril
dat ziet er echt niet uit
maar als ik hem soms steel
dan ziet hij geen fluit

dierentuin

we gaan naar de dierentuin
en ja, dan moet ik mee
maar veel liever bleef ik thuis
kijken naar teevee

dikkertje dap

dikkertje dap zit op de trap
nou dat moet hij weten
als ik van die laarsjes had
dan had ik niet gezeten

eten

weet je wat ik het liefste doe
dat is kliederen met eten
en als mijn bordje leeg is laat ik
één boertje en twee scheten

grote mensen

alle mensen praten raar
als ze in mijn wagen kijken
ik vind grote mensen stom
omdat ze niet volwassen lijken

hoogtevrees

oh wat zijn die stoelen hoog
en wat zijn de mensen groot
ik begin het eng te vinden
zo bij ome bas op schoot

kabouter

hmmm dat is lekker opa
en ik smul mijn buikje vol
in mijn maag zit een kabouter
die roert alles tot een drol

kikker

er zit een kikker op een pad
en nee niet andersom
anders was de kikker plat
en het hoekje om

kleintje

ik ben nog niet zo heel erg groot
ze noemen mij dus kleintje
en terwijl ik knoei met brood
speel ik met mijn nijntje

kruipen

kruipen doe je zo zegt oop
hij zakt naast mij op de grond
nou ik wacht wel tot ik loop
en schuifel verder op mijn kont

leren

een balletje rolt en een blokje stukt
beren die broodjes smeren
een koetje boet en een kippetje tokt
ik moet nog heel veel leren

mama

mama zegt de hele tijd
mamma mamma mamma
en dus zeg ik het lekker niet
moet ze maar niet zo drama

oh oh

mijn papa is onhandig
en absoluut niet praktisch
maar mama is geduldig
en uitermate taktisch

olifant

daar is een olifant met een slurf
en die slurf die zit vol water
dat wordt geheid een kledderboel
maar da's een zorg van later

oma en opa

oma is heel lief voor mij
en opa doet vaak stom
toch houd ik van hen allebei
al weet ik niet waarom

opa

opa is de leukste thuis
die vindt zichzelf lollig
maar eigenlijk vindt iedereen
zijn grapjes maar oubollig

speeltuin

een speeltuin dat vindt mama fijn
daar gaan we vaak naar toe
maar ik vind mij eigenlijk nog te klein
want ik word er zo moe

thuis

bij oma en opa
mag ik veel meer dan thuis
dat geeft mij wel te denken
ik ga maar vroeg uit huis

uil

als het nacht en donker is
dan roept de uil oehoe
maar als het dag en licht is
dan zijn zijn oogjes toe

slak

een slak draagt zijn huisje
altijd op zijn rug
en omdat hij toch al thuis is
hoeft ie niet zo vlug

vies

als ik buiten in de tuin speel
stop ik van alles in mijn mond
bah zegt mama dan
oma niet
die vindt dat juist gezond
zij zegt op die manier
krijg ik een goed afweersysteem
want als ik niet aan bacteriën wen
dan heb ik later een probleem

vlinder

een vlinder fladdert van bloem naar bloem
ik hoop dat ik lekker ruik
dan fladdert ze straks misschien wel zo
van die bloempjes naar mijn buik

weltherusten

weltherusten weltherusten

faytje gaat nu naar bed toe

lekker slapen lekker slapen

faytje is zo heel erg moe